

De vurige stede

Luik - Liège - Lüttich

Luik is met 196 000 inwoners na Aken de grootste stad in de Euregio Maas-Rijn en qua economie en cultuur de belangrijkste stad in de Belgische regio Wallonië. Luik is ook de hoofdstad van de Belgische Province de Liège. De stad wordt door haar inwoners Liège genoemd, want in Luik wordt Frans gesproken.



Afb. 1 - Uitnodigend: Luik trekt veel gasten en bezoekers aan. Op het marktplein bij de perroen (FR "le perron") is het erg mooi.

Luik is een zeer oude stad. Circa 2 000 jaar geleden stichtten de Romeinen hier aan de oever van de Maas een nederzetting. Bijzonder belangrijk werd Luik in de middeleeuwen. Toen werd de stad namelijk hoofdstad van een groot gebied, het prinsbisdom Luik, dat bijna 1 000 jaar heeft bestaan. Zijn machtsgebied strekte zich uit van Frankrijk tot aan het huidige Nederland. Daartoe behoorden ook veel steden die vandaag belangrijk zijn voor de Euregio, zoals Tongeren, Hasselt, Sint-Truiden en Maastricht. De man die het hier voor het zeggen had, was zowel priester als

politicus: de "prins-bisschop". Het grote paleis aan het centrale plein van de stad, **place Saint-Lambert**, is een van de grootste en mooiste gebouwen van Luik (afb. 2).

Al zeer vroeg ontwikkelde Luik zich ook tot een regio met economische betekenis. Daarbij speelde de natuur een belangrijke rol: ten eerste was de Maas een gunstig transportkanaal en ten tweede zat er in de omgeving veel steenkool in de grond, die onmisbaar was als brandstof voor de industrie. Maar zonder goede ideeën, geld en de moed om risico's te nemen, kwam je toen ook al nergens: je had mensen zoals **John Cockerill** (1790-1840) nodig, die in zijn tijd één van de grootste ondernemers in Europa was. Hij was samen met zijn broer Charles-James één van de eersten die bij de productie gebruikmaakte van een stoommachine. Hij bouwde in Seraing, direct voor de poorten van Luik, grote "hoogovens" waarmee staal kon worden gesmolten. Zo werd Luik een Europees centrum van de **steenkool- en staalindustrie**.

Veel mannen uit andere landen, vooral uit Italië en Noord-Afrika, kwamen met hun gezinnen naar Luik om hier in de industrie te werken. Deze **immigranten** drukten hun stempel op het leven en de cultuur van de stad: tegenwoordig vind je in Luik veel restaurants en winkels die immigrantenfamilies uitbaten. Daarom is het Luikse stadsbeeld internationaal en multicultureel. Zoals op veel plaatsen in de Euregio werd juist de industrie later een



Afb. 2 - "Place Saint-Lambert" en het paleis van de prins-bisschoppen.



Afb. 3 - Stad aan het water: binnenhaven van Luik

La Batte, de bonte markt aan de Maasoever. Iedere zondag lokt hij mensenmassa's van heinde en verre.



De bijnaam van Luik is **Cité ardente**, "De vurige stede". Maar waarom?



UNSERE EUREGIO MAAS-RHEIN

NOTRE EUREGIO MEUSE-RHIN

ONZE EUREGIO MAAS-RIJN



- 9 000 jaar geschiedenis in en op de site van archeoforumdeliege.be (een ondergronds museum!)
- Internetsite van de stad: tourisme-liege.be



De "Luikse wafels" (Gaufres de Liège) zijn een bekende, lekkere specialiteit. Zoek uit hoe ze eruitzien, hoe ze zijn ontstaan, hoe ze gemaakt worden en natuurlijk: hoe ze smaken!



Luik/Liège/Lüttich – net als Luik hebben veel plaatsen in iedere taal een andere naam. Ken je nog andere plaatsen waarbij dat ook zo is?

probleem en dat heeft nog tot op de dag van vandaag gevolgen: toen de steenkoolproductie werd gestopt vanwege de hoge kosten en om het milieu te beschermen, waren er steeds minder banen.

Luik is ook een belangrijk verkeersknooppunt. Naast de luchthaven moet hier vooral de **binnenhaven** worden genoemd (een haven die niet aan zee ligt, afb. 3). Enorme containerschepen varen vanuit hier over de Maas en op kanalen vooral richting Noordzee. De Luikse haven is de op twee na grootste binnenhaven van Europa. Een van de nieuwere symbolen van de stad is het **treinstation Guillemins**, dat sinds 2009 in gebruik is. Het moderne gebouw met zijn witte staalconstructie (afb. 4) werd ontworpen door de bekende architect Santiago Calatrava.



Luik ligt in de Belgische regio Wallonië. Zoek op welke andere belangrijke steden bij deze regio horen.



- Wandelingen via honderden trappen en "zwevende" terrassen
- De wereld van kristal in Seraing (cristaldiscovery.be)
- Kunst- en wapenmuseum (afb. 6, grandcurtiusliege.be)
- Waterwerelden in het aquarium-museum.ulg.ac.be
- Oude trams in het Museum voor het Openbaar Vervoer (musee-transport.be/nl)
- Museum van het Waalse leven (viewallonne.be)



Afb. 4 - Modern Luik: het treinstation Guillemins, ontworpen door de Spaanse architect Santiago Calatrava



Afb. 5 - Bij iedereen in Luik bekend: met 374 treden de langste trap van Luik: de "Montagne de Bueren" (montagne = berg). Bij het lichtjesfestival "La nuit des côteaux" wordt hij verlicht!



Afb. 6 - Het huis van de vroegere wapenfabrikant Curtius herbergt tegenwoordig één van de mooiste musea van Luik.