

Oud en elegant, modern en levendig

Maastricht

UNSERE EUREGIO MAAS-RHEIN

NOTRE EUREGIO MEUSE-RHIN

ONZE EUREGIO MAAS-RIJN

Maastricht is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Limburg. De stad heeft ongeveer 120 000 inwoners en is daarmee de op twee na grootste stad in de Euregio. Maastricht is bovendien ook één van de oudste en rijkste steden van Nederland.



Afb. 1 - De oudste brug over de Maas ("Sint-Servaasbrug")

Dat uitgerekend op deze plaats in het dal van de Maas een stad ontstond, had er vooral mee te maken dat de rivier hier niet al te diep was en dus kon worden overgestoken. De Kelten, die hier al 2 500 jaar geleden leefden, zijn op een ondiep punt door het water gewaad. Ongeveer 2 000 jaar geleden kwamen de Romeinen naar dit deel van Europa. Hun bouwtechniek was al ver ontwikkeld en dus bouwden ze hier een brug over de Maas, zodat handelaars en soldaten de rivier snel en gemakkelijk konden oversteken (afb. 1). Ze noemden de brug en de plaats *Mosae Traiectum*. Dat is Latijn, de taal van de Romeinen, en betekent "oversteek over de Maas". Hieruit ontstond later de naam "Maastricht".



In Maastricht bouwden de Romeinen de eerste brug over de Maas. Zoek op waar nog meer sporen van de Romeinen in de Euregio te vinden zijn.



Afb. 2

De Sint-Servaasbasiliek is één van de oudste kerken van Nederland.

Dat Maastricht een oude stad is, kun je aan veel gebouwen goed zien. Zo vind je in Maastricht bijvoorbeeld twee van de oudste kerken van Nederland, die er beide al ruim 1 500 jaar staan: de Sint-Servaasbasiliek (afb. 2) aan het Vrijthof en de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (afb. 3), met haar indrukwekkende façademuur.



Afb. 3 - Indrukwekkend: de hoge façade van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek



Afb. 4

De imposante "Helpoort". Alleen wie welkom was, mocht passeren.

Andere oude gebouwen, waarmee de stad zich vroeger tegen vijanden beschermde, trekken nu toeristen aan. Bijvoorbeeld de Helpoort (stadspoort, afb. 4), die bijna 800 jaar oud is en deel uitmaakte van de stadsmuur. Ook deze muur is gedeeltelijk bewaard gebleven en is vandaag de dag nog begaanbaar. Of het Fort Sint-Pieter (afb. 5) aan de rand van de stad, hoog boven het Maasdal: een vijfhoekige vesting die ondergronds zelfs met de mergelgrotten verbonden is.

Maar voor bezoekers en toeristen is Maastricht niet alleen aantrekkelijk vanwege de oude bezienswaardigheden. Veel gasten uit de hele Euregio komen hier vooral ook graag om te shoppen. In de straten rond het Vrijthof en de Markt, maar ook in het stadsdeel Wyck aan de andere kant van de Maas, vinden bezoekers een groot aantal leuke winkels. De Stokstraat staat bekend als een van de duurste winkelstraten van het land. Bovendien zijn er overal gezellige cafés en restaurants, waar je tussendoor even kunt uitrusten. Ook veel interessante musea en galeries, zoals het Bonnefantenmuseum (afb. 6), trekken veel bezoekers aan. Bijzonder trots zijn de Maastrichtenaren op hun carnaval.



Afb. 7



Afb. 5 - Imposante muren: het Fort Sint-Pieter

Veel jonge mensen komen naar Maastricht om aan de universiteit of hogeschool hun latere beroep te leren. Aan de Universiteit Maastricht (afb. 7) studeren 13 000 studenten om later bijvoorbeeld arts, advocaat of manager te worden. Omdat de studenten uit veel verschillende landen komen, wordt het onderwijs veelal in het Engels gegeven. De Universiteit Maastricht en de Academie voor Beeldende Kunsten trekken ook veel jonge mensen uit de buurlanden Duitsland en België aan.



Altijd iets te doen: Bonnefantenmuseum, middeleeuwse stadsmuur met Helpoort, ondergrondse kazematten, Sint-Servaasbasiliek met schatkamer, Fort St.-Pieter, jachthaven "Het bassin", boottocht over de Maas ... (zie ook uitmetkinderen.nl).



De inwoners van de stad spreken "Mestreechs", zo heet het dialect van Maastricht. En hoe heet jullie dialect?

Maar in Maastricht studeren niet alleen jonge mensen uit veel Europese landen. De stad zet zich ook in voor een nauwere samenwerking tussen deze Europese landen en voor goed nabuurschap. In 1992 ondertekenden de regeringsleiders van 12 landen in het gouvernement (provinciehuis) het "Verdrag van Maastricht", waarmee de Europese Unie officieel werd opgericht.



Afb. 6 - Een raket? Nee, een museum!



In Maastricht werd het Verdrag van Maastricht gesloten tussen de Europese landen.

Zoek op welke landen toen deelnamen en welke landen daarna bij de Europese Unie zijn gekomen.



• vwmaastricht.nl
Stel eens een programma samen voor een dagje Maastricht!
• maastrichtunderground.nl/de
• stiphout.nl